

KAMPTHEMA

Dit jaar is het zover: we gaan op **WERELDREIS!** ✈️🌍

Met een rugzak vol dromen trekken we de wereld rond, op zoek naar nieuwe culturen, avonturen en onvergetelijke momenten. Dit wordt een kamp om nooit te vergeten!

PRAKTISCHE INFO

Dit jaar gaat het wereldreiskamp door in Tiegem. We verwachten alle wereldreizigers om 1 juli om 9 uur op de kampplaats. Op 7 juli om 12 uur mogen jullie de wereldreizigers terug komen ophalen op de kampplaats!

We laten nog tijdig weten met welk land we de wereldreis starten! Alle welpen mogen verkleed aankomen!

De kostprijs van het kamp bedraagt €140.

Hoe inschrijven?

→ Via jullie persoonlijk account op Stamhoofd. Dit kan tot 14/06

<https://scouts-jfk-menen.stamhoofd.be>

Als u nog een 2e kind heeft dat ook in de scouts zit, krijgt u € 5 korting op het tweede kind.

En vanaf het 3e kind krijgt u € 10 korting.

Wij werken ook met een Uitpas Tarief, indien u in aanmerking komt en wenst gebruik te maken van UitPAS kunt u op dezelfde manier inschrijven via Stamhoofd. Indien u hierover meer info wenst, stuur ons gerust een berichtje.

Welpen(en leidsters!) houden ervan om een briefje/kaartje te ontvangen op kamp! Deze mogen verstuurd worden naar volgend adres :

Berkenhof Tiegem
(naam Welp) + Scouts JFK Menen
Westdorp 46
8573 Tiegem



WAT NEMEN WE MEE?

Kledij

- Scoutsdas + Scoutstrui
- Kousen
- Ondergoed
- (voor elke dag + enkele extra)
- T-shirts
- Truien
- Broeken
- Regenkledij (KW,...)
- Zwemkledij
- Speelschoenen
- Stapschoenen
- Fluohesje

Wasgerief

- Handdoeken
- Tandborstel & tandpasta
- Kam/ borstel
- Toiletzak
-
- Slaapgerief
- Slaapzak
- Bedovertrek + kussensloop
- Teddybeer
- Pyjama

Diversen

- zakdoeken
- zak voor vuil goed
- twee keukenhanddoeken
- schotelvod
- briefpapier, balpen, postzegels &
- enveloppen
- iets om te lezen
- drinkbus
- zaklamp
- muggenspray
- zonnecrème
- petje/hoofddekseel
- identiteitskaart + eventueel
- klevertjes mutualiteit
- eventueel persoonlijke medicatie



- goed humeur
- leidingsverwenpakket 😊

Wat nemen we niet mee?

Mama en papa

Huisdier

Tablet, oortjes, waardevolle spullen

Snoep

→ Gelieve enkel een trekruizak mee te nemen en dus geen trolley's of andere reisbagage.

→ Vergeet niet om alles te naamtekenen, ook schoenen!!

→ Belangrijk: er wordt verwacht dat elke welp zelf de rugzak kan dragen. We gaan maar 7 dagen op kamp, 10 verschillende outfits zijn dus zeker niet nodig! Oefen maar al eens samen voor we op kamp vertrekken. :)

Dit jaar gaan we op **WERELDREIS**



Dagindeling

Ochtend:

8u: In welk land zijn we vandaag aangekomen? - opstaan! We gaan op verkenning!

8u30: Ontbijt en klaarmaken voor de dag

9u30: Eerste activiteit van de dag

Middag:

12u: Middageten

13u: Platte rust

14u: 2de activiteit van de dag

16u: Vieruurtje

16u30: We spelen verder!

Avond:

18u30: Avondeten

19u30: Korte avondactiviteit

21u: We doen onze oogjes toe, in welk land komen we morgen wakker?



MEDISCHE FICHE INVULLEN

We merken dat sommigen onder jullie nog steeds de medische fiche niet ingevuld hebben. Gelieve deze in- of aan te vullen tegen 14 juni!

Dit kan via het persoonlijk account op Stamhoofd.

Algemeen → Gegevens en inschrijvingen nakijken

In principe zou u de medische fiche elk jaar moeten herbekijken of heraanvullen indien er zich nieuwe medische zaken omtrent uw kind voordoen. Dit is dan ook belangrijk dat wij deze info hebben van uw kind als er iets zou gebeuren tijdens een activiteit, op weekend of op kamp.

VRAGEN EN CONTACT

Bij vragen aarzel niet om ons te contacteren:

Emma : 0498688113

Wout: 0470792306

Romanie: 0488079039



©DESIGNALIJKE

→ Indien u dit wenst, kunnen wij nog eens langskomen voor een huisbezoek. Hierbij geven we een nog wat uitgebreidere uitleg rond het kamp en beantwoorden we alle mogelijke vragen.

→ Zijn er nog vragen, contacteer ons gerust! Ook na de activiteit op zaterdag kan u met alle vragen bij ons terecht!

→ Tijdens het kamp zullen we zeker 1 keer iets van ons laten horen via de Whatsappgroep. Bent u nog geen lid? Stuur dan een berichtje naar Emma met 'mama/papa van NAAM WELP' en wij voegen u met plezier toe!



→ Denk eraan: GEEN NIEUWS = GOED NIEUWS. Geen paniek dus als we niet meteen iets van ons laten horen! Het is het teken dat we ons aan 't amuseren zijn!

We kijken er enorm naar uit, hopelijk de Welpen ook!

Groetjes van de wereldreizigers!

Emma, Wout en Romanie

