



WELPENKAMP 2020: REIS ROND DE WERELD



Praktische info!!

Vertrek en aankomst

We verwachten jullie **op 1 juli om 8u (vroeger aanwezig zijn is zeker NIET nodig)** aan het station van Menen om dan samen de trein te nemen. Neem ook zeker een picknick mee voor 's middags. We komen op **7 juli** omstreeks **17 uur 24** aan in het station van Menen.

Alle reisdeelnemer moeten zeker hun Kids-ID en goed humeur bijhebben!

Thema

We zullen jullie gedurende 7 dagen meenemen op wereldreis. We trekken samen van het ene naar het andere continent en zullen de zotste avonturen beleven. Van de noordpool tot in afrika en terug!

Huisbezoeken

Wegens de huidige omstandigheden kunnen er geen huisbezoeken plaatsvinden. Indien u vragen hebt kunt u ons steeds contacteren via mail of telefonisch. (zie contactgegevens achteraan) Een skype-sessie behoort ook tot de mogelijkheden.

Adres

(Naam Welp), Scouts JFK Menen
Bergeindestraat 70f 3
680 OPOETEREN



Briefjes op kamp krijgen is altijd tof, ook dit kamp mag dat zeker. Bij het sturen van een brief vermeld dan zeker: Naam + Welpen Scouts JFK Menen.

Prijs voor het kamp

110 euro per kind, in die prijs zit alles inbegrepen.

Op kamp gaan is met korting voor broers en/of zussen. Het 2de kind mag op kamp met €5 korting en het 3de met €10

Gezien de huidige coronasituatie wachten we nog eventjes om te betalen! We laten jullie zeker weten zodra dit wel kan.

BE35 0682 0654 3137

(Met bijkomende vermelding: voornaam achternaam + WELPEN-kamp 2020)



REISVERLOOP

Het reisverloop is al volledig uitgestippeld door jullie leiders. Natuurlijk zullen we nog niet alles verklappen, dit om het kamp wat avontuurlijk te houden. Wat we wel al kunnen zeggen is dat we zeker alle continenten zullen bezoeken, van Afrika tot Antarctica! Een strikte dagplanning is een must voor moedige wereldreizigers.

- | | |
|---------|--|
| o 8U30 | Opstaan met een grote glimlach |
| o 8U45 | Formatie in nesten + bekendmaking reisplan |
| o 9U | Ontbijten + ochtendrituelen |
| o 9U15 | Ochtendavontuur |
| o 12U | Middageten |
| o 13U | Uitrusten en terug op krachten komen/vrij spelen |
| o 14U | Namiddavontuur 1 |
| o 16U | Vieruurtje |
| o 16U30 | Namiddavontuur 2 |
| o 18U | Warme avondmaaltijd |
| o 20U | Avondavontuur (+opruimen/afwassen) |
| o 21U00 | Bedtijd, met 'In The Shade Of The Sun' van Kapitan Korsakov op de achtergrond kruipen we onder de wol. |

WAT STEEK IK IN MIJN RUGZAK?

Wie op wereldreis gaat moet natuurlijk heel wat zaken bij zich hebben. Toch is het kwestie van enkel het hoogstnoodzakelijke mee te nemen.

Wereldreizigers moeten hun rugzak namelijk zelf kunnen dragen (zonder om te vallen). Bovendien staan aan de grenzen van elk continent de strenge douaniers die ons torenhoge importtarieven kunnen aanrekenen bij het vervoeren van te veel gerief.

Gelukkig zijn de leiders ervaren wereldreizigers en helpen we jullie hieronder met een overzicht van wat we allemaal nodig hebben.

Ultrabelangrijk

Scoutsdas met NAAM (BELANGRIJK)

Wasgerief

- o Handdoeken (groot en klein)
- o Tandenborstel en tandpasta
- o Kam/ borstel
- o Toiletzak
- o Douchegel
- o Zonnecrème

Kleding (die vuil mag worden!)

- Kousen/sokken (ook wandelkousen!)
- Ondergoed (optioneel)
- T-shirts
- Truien
- Broeken (lang en kort)
- Regenjas
- Waterschoenen
- Stevige wandelschoenen
- Speelschoenen

Slaapgerief

- Matje
- Slaapzak
- Pyjama
- knuffeltje

Diversen:

- Zakdoeken
- Linnenzak voor vuile kleren
- Keukenhanddoek
- Schotelvod
- Zwemgerief
- Balpen, briefpapier, postzegels en enveloppen
- Drinkfles
- Zaklamp
- Muggenmelk
- Zonnecrème
- Opblaasbare figuren om op het water te drijven
- Vlag van land naar keuze(moet niet)
- **Kids-ID**
- **INDIVIDUELE STEEKKAART**
- **LEIDINGSVERWENPAKKETJE !!! !!!!!!!!**

Naamteken al je gerief!!!!!!!!!

Zorg voor een goede rugzak!

Wat steek ik niet in mijn rugzak?

Wereldreizigers zijn echte avonturiers en ontdekkers, ze houden van wildernis en uitgestrekte landschappen en bloedmooie zonsondergangen.

Avonturiers hebben wel een hekel aan technische snufjes zoals Tablets en Iphones. Opnieuw helpen de leiders met een lijstje wat we zeker niet meenemen.

-GSM/tablets/laptops

-huisdieren

-oorbellen/ ringen/ kettingen

-snoep en koeken

Wat steek ik erin als ik plaats over heb?

Als er nog plaats over zou zijn in de rugzak kun je volgende lucratieve zaken meenemen:

- speelkaarten
- uno
- potloden en kleurgerief
- bakstenen
- boek/strip
- poster van je huisdier
- kartje kilo bakbeuter
- Ping pong balletje
- 52 liter gedestilleerd water

Contact

Als er nog specifieke vragen of bezorgdheden zijn waarop geen antwoord te vinden is in dit boekje kun je steeds de leiders contacteren.

- ✓ Robin Descamps: 0478 61 41 76
- ✓ Anton Vlegels: 0478 74 97 22
- ✓ Luna Labbe: 0471 01 22 52
- ✓ Steije Maertens 0478 02 44 30
- ✓ Dauwe Bulckaen: 0471 75 09 35
- ✓ Iebe Vandewalle: 0483 37 20 67
- ✓ Inne Beghein: 0477 32 37 15
- ✓ Liese Claeys: 0479 30 06 57
- ✓ Robbe Vanfleteren: 0499 61 33 70

De leiding ziet het zeker al zitten en kan niet wachten om samen met jullie op wereldreis te vertrekken.

Stevige Linker

Robin, Anton, Luna, Steije, Dauwe, Iebe, Inne, Liese, Robbe



Kleurplaat

Kleur deze tekening in en stop hem in je rugzak.

